



🇫🇮 🇩🇰 🇩🇰 VI ØNSKER ALLE VORES LÆSERE ET GODT OG VELSIGNET NYTÅR 🇫🇮 🇩🇰 🇩🇰

Shay Attias skriver fra Israel ...

Kære venner

Vi har lige taget hul på et nyt år, og jeg vil gerne bruge et øjeblik på at anerkende den fantastiske effekt af vores fælles indsats og de personer, der gør dem mulige. Dette nyhedsbrev fremhæver ikke kun de udfordringer, vi står over for i hverdagen både i Israel og i Danmark, men også vores teams vedholdenhed og beslutsomhed, (især det fremragende arbejde, der ledes af Hanne Blom Dieu i Danmark.)

Livet i Israel: Udfordringer og modstandsdygtighed i vores projekter

I Israel er livet fortsat svært, da den igangværende konflikt fortsætter med at kræve sine ofre. Natlige alarmer fra angreb, især fra Yemen, forstyrrer dagligdagen og efterlader mange lokale samfund traumatiserede. På trods af disse vanskeligheder lyser den israelske ånd af modstandsdygtighed, og vores projekter fortsætter med at støtte dem, der har brug for det.



Shay sammen med ledelsen af Børnecentret

Børnecentret er fortsat en vigtig kilde til stabilitet, når der dagligt åbnes for at yde omsorg, og samtidig bringe en følelse af normalitet for børnene.

Selvom centeret skal lukke under alarmer, giver det familierne mulighed for at fokusere på deres arbejde og opretholde levebrødet, hvilket igen sikrer, at landet kan fortsætte med at bevæge sig fremad.

Opførelsen af **Jordan Cooper Lone Soldier Center** er blevet forsinket på grund af krigen, men vores beslutning om at færdiggøre dette vigtige fristed er stærkere end nogensinde. Når det er færdigt, vil det tjene som et sikkert og hjertevarmt hjem for enlige soldater. Centeret tilbyder måltider, følelsesmæssig støtte og et fællesskab, de kan stole på. I mellemtiden fortsætter vores fredags-madleverancer og plejepakker, som sikrer, at disse unge soldater føler sig værdsat og støttet.

Initiativet **Healing Heroes, Minding Minds** fremhæver det voksende behov for traumebehandling. Mens konflikten begrænser vores evne til at handle nu, forbereder vi os på at udvide dette program, når forholdene tillader det, og give tiltrængt helbredelse til de mange, der lider under krigens psykologiske omkostninger.

Hanne Blom Dieu: En sand brobygger



I Danmark gør den utrættelige indsats fra vores lokale leder, Hanne Blom Dieu, en stor forskel. Hannes dedikation til at fremme relationer og organisere arrangementer sikrer, at SHUVA's mission fortsætter med at trives.

I løbet af de seneste måneder har Hanne repræsenteret SHUVA ved vigtige begivenheder, herunder **Jerusalem Prayer Breakfast i København** og en mindehøjtidelighed for terrorofre i synagogen i København. Hun har arbejdet ihærdigt på at styrke forbindelserne med folketingsmedlemmer og lokale ledere og bane vejen for meningsfulde partnerskaber.

Hanne står også i spidsen for planlægningen af **SHUVA Tour 2025**, et initiativ, der skal bringe Israel og Danmark tættere på hinanden. Hendes engagement i at organisere møder i kirker og med politiske ledere er et vidnesbyrd om hendes urokkelige passion for SHUVAs mission.

Jeg vil hermed udtrykke min dybtføjte taknemmelighed til Hanne for hendes utrolige arbejde. Hendes dedikation, tro og energi er en inspiration og et lysende eksempel på, hvad det vil sige at være en sand brobygger.

SHUVA Tour 2025



Den kommende SHUVA-turné begynder i slutningen af februar med fokus på at uddybe relationerne mellem det danske samfund / fællesskaber og Israel. Blandt de vigtigste begivenheder kan nævnes, offentlige møder i 3 kirker på Sjælland og Fyn, møde på Christiansborg og undervisningstimer på et gymnasium i hovedstadsområdet.

Se mødedatoer og adresser sidst i nyhedsbrevet.

Oprindeligt havde vi planlagt at inkludere Færøerne i denne tur, men vi har besluttet at fokusere på selve Danmark denne gang. Dette vil give os mulighed for at styrke de lokale forbindelser, og forberede os fuldt ud på fremtidige besøg på Færøerne.

En opfordring til handling

Mens vi fortsætter arbejdet, vil vi bede om din støtte og dine bønner.



- Bed for fred i Israel og for folkets sikkerhed.
- Bed for Hanne og SHUVA-teamet, mens de fortsætter med at bygge bro mellem Danmark og Israel.
- Vær med til at støtte færdiggørelsen af Jordan Cooper Lone Soldier Center, der vil tjene som et tilflugtssted for Israels enlige og modige soldater.

"Salige er de, der stifter fred, for de vil blive kaldt Guds børn." (Mattæus 5:9)

Din opmuntring, dine bønner og bidrag giver næring til vores mission og hjælper os med at bringe håb til dem, der har mest brug for det.

Tak fordi du står sammen med os og for at være en del af SHUVA-familien. Sammen gør vi en forskel.

**Gud velsigne dig!
Dr. Shay Attias**



Hanne Blom Dieu skriver fra Danmark ...

Synagoge og konference



Siden sidste nyhedsbrev har jeg, som Shay allerede har skrevet, haft den glæde at repræsentere SHUVA.dk ved to forskellige arrangementer.

Noget af det, der gjorde størst indtryk på mig ved **mindehøjtideligheden d. 7.okt.** var at mærke den vilje til at tro på livet og håbet.

Selv midt i den dybeste smerte kan jøder ikke lade være med at tro og håbe. Det er som om, det er en del af deres DNA. Deres livslyst blev til kæmpe opmuntring for mig. Jeg kom nedtrykt, men gik opmuntret derfra.

Hanne og Fru Tamar Akov (ambassadørfrue)



Sidst i oktober var det **Jerusalem Prayer Breakfast**. Her mødtes landspolitikere fra både Danmark og Israel, danskere og gæster fra mange forskellige lande og israelere, kristne og jøder. Alle stod sammen om Israel.

Der var fantastisk og meget alsidig undervisning fra eksperter på hver deres område.

Det, der nok gjorde størst indtryk, var at opleve det stærke fællesskab, der var mellem kristne og jøder, også i lovsangen og bønnerne.

Hanne og Michele Bachmann, tidl. Kongresmedlem i USA

Våbenhvile



En midlertidig våbenhvile mellem Hamas og Israel er kommet på plads og netop trådt i kraft. Selv om våbenhvilens betingelser blev overskredet af Hamas med mange timer, så er de første gidsler nu frigivet og forenet med deres familier på israelsk grund.

Hvilken glæde.

Dansk-israelske Itzhak Elgaray er også på listen med de 33 gidsler, der ventes af blive frigivet i løbet af første fase af våbenhvilen. Må det lykkes, at han kommer hjem til sin familie.

Antisemitisme i Danmark

Imens dette sker i Israel, har antisemitismen her i Danmark alt for godt fat. Det er ikke nemt at være jøde eller at stå op for jødernes ret til at eksistere. Selv i provinsbyerne flourerer antisemitismen, næsten uden at der bliver grebet ind. Det er som om, det er helt i orden og nærmest indlysende, at det er Israel, der er skurken, og alt, hvad Hamas og de øvrige terrororganisationer har gjort og stadig gør, bliver nedtonet.

For nogle dage siden snakkede jeg med en lærer, som ud fra fakta har undervist om krigen mellem Hamas og Israel. Denne lærer overhørte en samtale, hvor en tilsyneladende velintegreret mor belærte sit barn om, at barnet ikke skulle stole på sin lærer, at Hamas kæmper den "gode" kamp, og det er Israel der begår overgreb. Læreren har ingen steder at gå hen for at få opbagning.

Endnu et eksempel; en politibetjent passer sit arbejde, og bliver på en opgave mødt med tilråbet: "Der har vi ham jøde-elskeren". Heller ikke han har et sted at gå hen. Dette sker i provinsen i Danmark.

Alle kan gøre en forskel

Tirsdag d. 14/1 var der en høring i Folketinget omkring den voksende antisemitisme i Danmark. Det er her vi er nu. Der er virkelig brug for, at vi tør gå imod denne strøm i vores land. Jeg har før gjort det, og jeg vil igen opfordre enhver, der læser dette, til at gøre 'noget'. Der er ikke én bestemt måde at gøre det på. Vi må hver især afgøre på hvilken måde, vi kan tale imod antisemitismen; om det er en lille sætning i køen i supermarkedet, en samtale i familien eller på arbejdspladsen, et opslag på sociale medier, et læserbrev eller ... er helt op til den enkelte. Det vigtigste er ikke at gentage historien og være passiv.

Må Gud give dig visdom og frimodighed til at gøre en forskel, dér hvor du er.

Guds Fred

Hanne Blom Dieu



SHUVA-turen i Danmark 2025

Lige om lidt kommer Shay Attias på besøg. Du kan høre Shay tale følgende steder:



Slagelse, d. 26/2, kl. 19:00, Kristent Center, Stenstuegade 10.

København, d. 27/2, kl. 19:00, Worsaaesgade 5, 1972 Frederiksberg.

Vissenbjerg, Fyn, d. 1/3, kl. 15:00, Church of Love, Østergade 11D, 5492 Vissenbjerg.

Der vil naturligvis blive tolket til dansk til alle møderne. Vi håber, I vil sprede budskabet i jeres netværk.

Vi håber meget, at vi ses til et af møderne.

Kærlig hilsen

Dr. Shay Attias, Global leder af SHUVA Global

&

Hanne Blom Dieu, leder af SHUVA.dk

Du kan støtte Shuva.dk via:

Bank-overførsel til konto nr.: 9712-0741793075, mærket "Shuva"

Mobile Pay nr. 66270

Giro-kort nr. 1344218 – vælg korttype 01 – mærket "Shuva"

Ønskes skattefradrag, kræver myndighederne navn, adresse og cpr.nr.

www.shuva.dk - facebook.com/shuva.dk - hbdieu@gmail.com – [Tlf. 40 82 90 68](tel:40829068)