



---

## Shuva.dk - Nyhedsbrev maj 2024

**"Kraftig stigning i antisemitiske hændelser verden over giver bekymringer for fremtiden for jødisk liv i Vesten".**

**Er det muligt at forholde sig neutralt til den opblussende antisemitisme i især den vestlige verden? ... og til den anspændte konflikt mellem Hamas og Israel?**

---

**Fra Danmark: Hanne Blom Dieu, National leder af Shuva.dk ...**

Meget er sket og sker stadig - i Israel, i Danmark, ja i store dele af verden siden seneste nyhedsbrev fra Shuva.dk. Det er nu mere end 230 dage siden Hamas' bestialske terrorangreb på civile i sydlige Israel, og der er stadig 132 gidsler i Hamas' vold inde i Gaza. Antisemitismen har rejst sig med stor voldsomhed ikke kun ude i verden, trist nok også herhjemme. Alt for meget sker alt for hurtigt, og her er alt for lidt plads til det hele. Jeg vil dele bare en smule af det, jeg ser og oplever her i Danmark.

**Antallet af hadforbrydelser** mod jøder har nået nye triste højder efter Hamas' terrorangreb på Israel d. 7. okt. 2023. Alene i Danmark er der i 2023 registreret 121\* antisemitiske hændelser, såsom hærværk, trusler og antisemitiske ytringer, hvoraf de 102\* (= 84%) er registreret efter d. 7. okt.. Bemærk dette er kun antallet af registrerede hadforbrydelser. Dette tal kan formentligt ganges flere gange, for at nå det reelle tal. (\* kilde: Det Jødiske Samfund – "Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2023", se evt. mere på [www.mosaiske.dk](http://www.mosaiske.dk))

**Mediernes information**, som er både ret ensidige og til tider direkte misinformerende om Gaza/Israel konflikten. En situation den førnævnte rapport fra Det Jødiske Samfund også tilskriver den øgede antisemitisme og det meget forhøjede antal hadforbrydelser i Danmark. Dette gælder også div. sociale medier.

I januar gav TV2 efter for en voldsom kritik, og valgte at afbryde deres kontrakt med den internationalt anerkendte og meget benyttede freelance journalist Jotam Confino, som nok er den mest objektive danske Mellemøst-nyhedsformidler, vi til dato har haft. Uden synlig frygt og forudfattede meninger til konfliktens parter, sender han direkte nyheder fra brændpunkterne i Israel-Gaza/Hamas konflikten. "Anklagerne" mod ham var og er ene og alene fordi, han har jødiske rødder, og han "stempler" dermed som partisk. BT valgte efterfølgende at tage ham ind i deres journalist-stab, hvorefter også de blev udsat for voldsom kritik, som de upåvirkede tilbageviste.

DR's tilgang er desværre heller ikke ret meget bedre. Dog vil jeg for god ordens skyld tilføje, at DR den 27. januar (på International Holocaust Mindesdag) sendte en meget stærk udsendelse, "Horisont – Massakren på musikfestivalen". Hvis du ikke allerede har set den, vil jeg opfordre dig til at gøre det, dog med en advarsel, den er *meget* barsk. Find den her: <https://www.dr.dk/drtv/episode/horisont-massakren-paa-musikfestivalen-440239>.

**Sammenhold trods forskelligheder.** Der sker dog også noget positivt midt i det nedslående. Siden terrorangrebet på Israel har der været flere forskellige pro-Israel demonstrationer forskellige steder i Danmark. Selv har jeg deltaget i Krystalnatten den 9. nov. i København med temaet "Vi står sammen mod antisemitismen". Et mangfoldigt og meget velbesøgt arrangement med 3500-4000 deltagere. Læs evt. mere i december '23 - nyhedsbrevet.

Den 21. januar i år var forskellige kristne organisationer gået sammen for at arrangere en demonstration med fokus på fred i Mellemøsten. Navnet var ”HOPE”. Det blev for mig helt personligt et meget bevægende arrangement. Igen var der en stor mangfoldighed blandt de deltagende, og mange hundreder mennesker, fra menigmand til landsledere og toppolitikere, var mødt op i en næsten fyldt Synagoge, hvor HOPE startede, og endnu flere stødte til udenfor. Så mere end 800 personer bevægede sig i en lang og rolig række igennem Københavns gader fra Synagogen i Krystalgade til Israels Plads.



**Et vidnesbyrd.** Jeg vil her dele et vidnesbyrd om, hvad jeg personligt oplevede ved HOPE ... I velkomsthilsnen fik vi oplyst, at familiemedlemmer til et af gidslerne også var til stede ”et sted i salen”. Det berørte mig dybt. Af hvilken grund, fandt jeg ud af senere. Inden vi skulle ud i Københavns gader, blev vi opfordret til at tage enten et flag eller et skilt med på turen. Der var desværre ikke flere flag tilbage, så lidt modvilligt (fordi jeg følte det grænseoverskridende at blive ”en slags rigtig aktivist”) tog jeg et af de sidste få skilte. Der var to slags, et med HOPE-slogans og et med et billede af et gidsel. Jeg valgte et slogan, fordi et billede af et gidsel gik på en eller anden måde for tæt på.

Gud har humor. For sent opdagede jeg, at der på den anden side af skiltet var et billede af et gidsel, så jeg fortsatte min vandring. Det var en stærk oplevelse at gå der imellem så mange mennesker, der alle havde i hvert fald ét tilfælles – vi stod alle op for Israel og for HÅB om fred i Mellemøsten. Efter afslutningen på Israels Plads skulle skilte og flag afleveres. Lige inden jeg skulle aflevere ”mit” skilt, følte jeg, at jeg én gang mere skulle se ansigtet på dét gidsel, jeg indirekte havde stået op for. Det var ikke muligt for mig at tage et billede, så jeg måtte indprente mig ansigtet i stedet for. Og lige i dét øjeblik skete der noget totalt skelsættende for mig. Med ét blev dette gidsel, denne venligt udseende 68-årige mand et virkeligt menneske i kød og blod for mig. Et menneske med en fortælling og en familie. Jeg mærkede en dyb og knugende smerte i mit hjerte, en nød for denne mand og hans familie. Fra dét øjeblik kunne jeg ikke andet end at begynde at bede for både ham og hans familie, som lever i en uvished, frygt og smerte, jeg kun kan gisne om. Denne mand blev med ét ansigtet på de 132 gidsler, der stadig er i Hamas’ vold.



Lidt ad gangen fandt jeg senere ud af at denne mand var dansk-israelske Itzhak Elgaret, og netop hans familie var til stede i Synagogen søndag d. 21. januar. Pludselig gav alle følelserne mening. Om han stadig er i live vides i skrivende stund, og krigens nu 8. måned, ikke. **Itzhak Elgaret blev Guds redskab til at nå mit hjerte med nød for gidslerne og deres familier.** En nød jeg kun kan omsætte til bøn, om at Gud vil sende håb og trøst til alle dem, der lider under denne forfærdelige krig. Selv om jeg hverken kender Itzhak Elgaret eller hans familie, føler jeg alligevel at vi er knyttet sammen med et usynligt bånd.

**Neutralitet?** Hvad skal vi tro? På hvem skal vi tro? Udelukker støtte til den ene part medfølelsen for den anden part? Afføder sympati for Israel automatisk enighed med de beslutninger landets ledelse tager, og har taget igennem årene? ... Spørgsmålene er mange, og det kan virkelig svært at finde vej i det vildnis af informationer og propaganda, vi hele tiden bliver bombarderet med.

Jeg vover at mene; at vælge at forholde sig neutralt til denne konflikt er at tage parti for Hamas og de larmende røster og masser, som ønsker Israels totale udsløttelse, fuldstændig ligesom neutralitet under Anden Verdenskrig gav Hitler og nazisterne frit slag i Europa til at gøre, hvad de ville. Vi har lige fejret 79 året for



Danmarks Befrielsesdag for den nazistiske besættelsesmagt. Vi blev befriet fordi nogen turde sige masserne imod og stod op for medmenneskelighed. Nogen turde sige stop og greb til handling overfor Hitler og det brutale nazistiske styre. Israel har brug for os. Jøderne har brug for os. De har brug for vores stemmer, vores moralske støtte og økonomiske hjælp og ikke mindst vores bønner. Israel står helt alene, for landets allierede holder sig tilbage. Kan det måske være af frygt for de uoverskuelige konsekvenser en indgriben kunne medføre? Jeg ved det ikke. Men jeg véd, at jeg ikke vil tie! **Jeg vil stå op for Israel**, for jøderne, for medmenneskelighed, og jeg vil stå fast på alle de løfter Gud har givet til Israel og jøderne igennem hele Biblen. **Vil DU stå med?**

(Billede ovenfor: Her står jeg sammen med Israels Viceambassadør Jonathan Lebel, Synagogen i Krystalgade ved HOPE)



Fra Israel; Fra Dr. Shay Attias' skrivebord, global leder for Shuva Global Diplomacy.

## "Kraftig stigning i antisemitiske hændelser verden over giver bekymringer for fremtiden for jødisk liv i Vesten"

### Kære elskede venner og værdsatte støtter i Danmark og Færøerne.

Vores mangeårige venskab, som er rodfæstet i en fælles forpligtelse til menneskelig værdighed og gensidig respekt, bliver testet i disse udfordrende tider. Den seneste årsrapport om antisemitismens tilstand fremhæver levende en foruroligende global tendens, især efter de fatale og skæbnesvangre begivenheder den 7. oktober. Denne stigning i antisemitiske hændelser i USA, Storbritannien, Frankrig, Australien og andre nationer understreger det presserende behov for kollektiv handling mod et sådant had.

I Israel giver virkningen af disse globale tendenser og vores regionale konflikter dyb genklang og påvirker næsten alle liv. Det anslås, at 90% af vores befolkning kæmper med posttraumatisk stress, hvor 40% står over for alvorlige følger. Dette omfattende traume berører alle – fra børn og kvinder til ældre samt mange af vores modige soldater. At anerkende dette er ikke kun en medicinsk nødvendighed, men også en moralsk nødvendighed, der bør og skal integreres i vores nation for at helbredelse og fornyet modstandskraft kan finde sted.

Når vi i Israel tænker på den tætte historiske forbindelse mellem Danmark og Israel, inspirerer jeres heroiske handlinger under Anden Verdenskrig os fortsat. Ligesom Danmark stod op imod det nazistiske tyranni for dengang at redde jødiske liv, er jeres fortsatte støtte i dag afgørende, når vi forsøger at helbrede og genopbygge vores nation og vort folk.

**Partnerskabet med Danmark og Færøerne er et fyrtårn af håb, der opmuntrer os og gør vores vej mod genopretning mere overkommelig.** Jeres involvering og engagement i vores initiativ til at etablere omfattende posttraumatisk terapi er afgørende. Når vi arbejder på at hele de dybe sår, som den seneste modgang har efterladt, bliver vi mindet om ordene fra *Esajas 41:10*: "Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrige hånd holder dig fast." Disse ord inspirerer os til at møde vore udfordringer med mod og tro, vel vidende at vi ikke er alene.

Vi er vidner til en stigning i antisemitisme, og sårene efter et sådant had stikker dybt. Men midt i disse prøvelser har det danske og færøske samfunds reaktion været intet mindre end opmuntrende. Jeres urokkelige støtte ved demonstrationer og jeres stemmer, der hæves i enhed, afspejler de dybe bånd, der binder os sammen – ikke kun som nationer, men som folk, der længes efter fred og retfærdighed.

Jeg er sikker på, at historien om dansk-israelske Itzhak Elgaret, som blev delt tidligere i nyhedsbrevet, berørte mange hjerter. Hans situation og den usikkerhed, som hans familie står overfor, minder os om verset fra Anden Mosebog 2:25: »Gud så på Israels børn, og han tog sig af dem.« Dette minder os om, at hver persons lidelse ses og føles, ikke kun af dem, der umiddelbart er berørt, men af alle os, der deler en fælles medmenneskelighed.



Vi bliver også mindet om den styrke, der findes i fælles handling og bøn. *Esajas 40:31* lover os: "Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes." Det er denne guddommelige styrke, som vi søger at legemliggøre, når vi står sammen med Israel, taler for sandheden og arbejder hen imod en fremtid, hvor fred hersker højest. (Billedet t.h. er fra Purim-festen 2024 på Kids Centret)



**Til vore danske og færøske venner:** Jeres handlinger vidner om jeres karakter og det historiske mod, der definerer jer. Ligesom I stod op imod tyranni under Anden Verdenskrig, står I i dag sammen med os. Denne forpligtelse til retfærdighed og sandhed er langt mere end en venskabshandling; det er et lysende fyrtårn af håb i en verden, der ofte synes overskygget af hårdt strid og konflikter.

Når vi bevæger os fremad, så lad os holde fast ved ordene fra *Jeremias 29:11*: "*Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.*" Sammen med jeres støtte og vores folks ubrydelige ånd vil vi navigere i disse turbulente tider.

Som global leder af Shuva Global er jeg kommet til at kende det danske og færøske folks dybe forbindelse til Israel, og værdsætter højt hvor dyrebare I er for os.

Derfor vil jeg i dag vil jeg gerne dele etableringen af en ny metode for De traumer, som mange bærer på, igangværende konflikter, kræver et gennem Shuva Global er vi Jeres bønner, velsignelser og hjælp Sammen kan vi opbygge et for dem, der allerede har lidt så meget.



**et presserende tiltag** med jer: posttraumatisk terapi i hele Israel. på grund af de mange stærkt og sundt gensvar, og forpligtet til at yde heling og støtte. er afgørende i denne indsats. grundlag for genopretning og fred

(Billedet: Kvinden med briller i panden er specialuddannet trauma-terapeut for børn)

**Vi beder dig om fortsat at stå sammen med os.** Ikke kun som allierede, men som partnere i fælles stræben efter en verden, hvor fred og respekt for alle mennesker overstyrer nationernes interesser.

Denne indsats vil sikre, at fortidens traumer ikke dikterer vores fremtid. Det sigter mod at bringe trøst og styrke tilbage til dem, der har lidt, støttet af de stærke venskabsbånd og fælles værdier mellem vores nationer. (Billede: Her står jeg sammen med Sigal, som er manager på vores Kids Center).



Endnu engang tak for jeres fortsatte støtte, bønner og forpligtelse til at stå sammen med Israel og det jødiske folk. Sammen kan vi opbygge sunde standarder for fred og tolerance, der ærer vores fælles historie og beriger vores fælles fremtid.

**I dybeste taknemmelighed og hengivenhed,**

**Dr. Shay Attias**

**Global CEO, Shuva Global**

---

**Bank-overførsel til konto nr.: 9712-0741793075, mærket "Shuva"**

**Mobile Pay nr. 66270**

**Giro-kort nr. 1344218 – vælg korttype 01 – mærket "Shuva"**

**Ønskes skattefradrag, kræver myndighederne navn, adresse og cpr.nr.**

[www.shuva.dk](http://www.shuva.dk) - [facebook.com/shuva.dk](https://facebook.com/shuva.dk) - [hbdieu@gmail.com](mailto:hbdieu@gmail.com) – [Tlf. 40 82 90 68](tel:40829068)