

---

**Glæden blev brat afbrudt og afløst af dyb fortvivelse. Oprejst på ny fra mørket - forenet mod Amaleks ånd: Israel og massakren den 7. oktober udført af Hamas og palæstinenserne.**

**Shay Attias fra Israel og Hanne Blom Dieu fra Danmark deler i dette nyhedsbrev om turen i Danmark og på Færøerne, samt bibelske refleksioner om dét, der sker lige nu i Israel.**

---

*v. Hanne Blom Dieu, Danmark*

### **FORVENTNINGSGLÆDE ...**

Glæden over den forestående tur var stor, og spændingen steg som dagene kom nærmere.

Denne tur havde sin begyndelse helt tilbage i slutningen af 2022, hvor planlægningen startede.

Efter en del stille år, havde bestyrelsen bag Shuva.dk arbejdet hårdt på at samle det, der var tilbage af Shuva i Danmark og på Færøerne, fået det struktureret og var blevet en godkendt forening med bl.a. fradragsmuligheder. Shuva.dk skulle have sin "genstart", sin nye begyndelse, inklusiv med mig som ny leder.

Vi havde fået sammensat et meget spændende og alsidigt program både i Danmark og på Færøerne ... møde med Israels ambassadør i Danmark, radiointerviews, møder med politikere, venskabsorganisationer og i 5 forskellige kirker.

Det faktum, at det var 4 1/2 år siden Shay Attias sidst havde haft mulighed for at komme på besøg, gjorde bare forventningens glæde endnu større. Og vores startmøde,



fredag d. 6/10, med Ambassadør David Akov i Israels Ambassade blev en stor succes.

Det blev et møde, som Shay og jeg efterfølgende glædede os meget over, og forventningerne til turen steg yderligere.

### **FORTVIVELSE ...**

Glæden blev tragisk nok brat afbrudt og afløst af dyb fortvivelse, da vi hver især vågnede op - lørdag d. 7/10 - til de værst tænkelige nyheder ... Israel var under terrorangreb! Ikke "de sædvanlige" missilangreb, men det værst tænkelige bestialske terrorangreb siden Israels genoprettelse i 1948.

Da jeg skulle udskrive sidste nyhedsbrev, drillede min printer, så jeg ikke kunne udskrive i farver. Derfor skrev jeg til "brev-modtagerne" og lovede dem frejdigt at næste nyhedsbrev nok skulle blive farverig. Undskyld, men dette udtryk har nu fået en helt anderledes betydning. Da jeg skrev disse ord, havde jeg ikke i min vildeste fantasi

forestillet mig at den farve, der skulle blive den fremtrædende i dette nyhedsbrev skulle blive den røde, som trækker et uhyggeligt blodspor hen over ordene.

Vores tur rundt i Danmark og på Færøerne blev dybt mærket af den tragedie, den umenneskelige ondskab og afsindighed, der raserede og ødelagde liv i Israel og Gaza, en tragedie som endnu ikke er afsluttet.

Det, vi havde planlagt og forventet skulle blive en spændende tur, blev i stedet til en meget alvorlig og "tung" tur. En tur hvor, tror jeg, *ingen* forlod et møde upåvirket.

Min sjæl er knust og mit hjerte bløder i sorg over den ondskab og det had Israel og jøderne er udsat for både i deres eget land, Israel, men trist nok også ud over store dele af resten af verden, og måske især med Europa og USA i spidsen. En bølge af hadefulde antisemitisme, der inficerer mennesker uanset nationalitet, har igen kastet sig nådesløst over jøderne. Danmark og resten af Skandinavien kan,



bedrøveligt nok, heller ikke sige sig fri af denne hadefulde holdning til Israel og jøderne.

Når alt dette er skrevet, vil jeg også fortælle, hvilken stor oplevelse det var at komme rundt i Kongeriget Danmark

### En helt speciel tur ...

Det var en stor glæde og til stor opmuntring, at se deltagere fra det brede kirkeliv i både Danmark og på Færøerne. Overalt hvor vi kom, blev vi mødt med kærlighed, omsorg og forståelse. Når sjælen var/er knust og hjertet græder, så gjorde det godt at se så mange mennesker møde frem, vise omsorg og sympati, lytte til vores og ikke mindst Shays stærke og meget alvorlige ord. Jeg tror roligt, jeg kan sige, at alle var dybt berørte af situationens alvor, og de beretninger, billeder og små videoklip vi så og hørte.

Terroren og det militære gensvar, der fulgte efter, kom meget pludseligt helt tæt på, fik ansigter og stemmer.

Dét, som for de fleste af os er "noget", der sker langt væk, stod med ét lige foran os i skikkelse af Shay, som var stærkt påvirket (og medtaget) af alt det brutale, der foregik hjemme i Israel. Han var så meget "i sikkerhed" en jøde i disse dage nu kan være i, alt imens hans kone og to mindre døtre var hjemme i TelAviv, hvor intet var sikkert; og hans folk blev jagtet og nedslagtet på de mest bestialske måder.

Det blev en tur, som ingen af os havde forestillet os. Det blev også en lang møderække som ingen af os (her taler jeg især på Shay's og egne vegne, og sikkert også en hel del andres) nogensinde vil glemme, for det vi oplevede, nåede ikke bare vores ører og øjne, men gjorde noget dybt i vores indre, dybt i både sjæl og hjerte.

### TAK TIL ALLE ...

Når jeg om lidt giver ordet videre til Shay Attias, vil jeg på Shay's og egne vegne sige TUSIND TAK til hver eneste som vi mødte på vores tur. Tak til jer, der deltog ved et eller flere af Shuva's møder. Tak til politikere. Tak til radio- og Tv-kanaler. Tak til venskabsforeninger og kirkeledere. Tak til politiet. Tak til Maigun Solmunde for et stort koordineringsarbejde på Færøerne. Tak til alle, der åbnede deres døre for Israel, for Shuva, for os.

Helt personligt vil jeg også af hele mit hjerte sige tusind tak for den modtagelse jeg overalt fik som ny leder af Shuva.dk.

### ADVARSEL ...

Når jeg nu giver ordet videre til Shay Attias fra Israel, vil jeg, at I på forhånd skal være advaret om, at der på side 6 er nogle meget voldsomme billeder fra terrorangrebet den 7.

oktober. Vi har besluttet at bringe disse billeder, fordi en af Shuva's opgaver er at bringe sandheden om Israel, og sandheden er her meget grusom.





# Shuva i Danmark og på Færøerne 6-13. okt. 2023







Den unge mand med sin nu myrdede bedstemor (rip)



Lille bedårende Yhael, 3 år, kidnappet af Hamas.

### SENESTE NYT FRA BØRNECENTRET ...

Da Shay i dette nyhedsbrev fokuserer på den samlede situation i Israel også set i det bibelske perspektiv, har jeg lovet kort at fortælle seneste nyt fra vores børne-projekt.

Alle børn med direkte tilknytning til børnecentret er i sikkerhed, men stærkt mærket af rædslerne.

En bedstemor til en af de unge er blevet myrdet, en lille 3-årig pige, Yhael, er blevet kidnappet, mange er blevet sendt til hæren og samfundet huser også mange evakuerede fra andre landsbyer.

Udover dette holdes centret lukket på ubestemt tid pga. krigen, og dermed er børnene og de unge afskåret fra den terapi og de behandlinger, der er så vigtige for dem.

Centret må ikke åbne før der igen er ro i området og risikoen for angreb er ovre.

Årsagen til dette er, at centret ikke har beskyttelsesrum, hvilket er et krav for at må holde åbent i krisetider.

Af hele mit hjerte TAK for din støtte til Israel, både ved at modtage dette nyhedsbrev, økonomisk, gennem bøn og moralsk.

På vegne af Shuva.dk

Guds velsignelse og kærlig hilsen

Hanne Blom Dieu

National leder af Shuva.dk



---

## Fra Israel, af Dr. Shay Attias, leder af Shuva Global Ministry

At rejse sig fra mørket - forenet mod Amaleks ånd: Israel og massakren den 7. oktober udført af Hamas og palæstinenserne.

*Et bibelsk perspektiv*

---

**Den kamp, som Israel står over for, er ikke kun mod kød og blod og er ikke kun Israels krig. Det er en åndelig kamp mod et dybtliggende had, der har varet ved gennem tiderne, og som ønsker ødelæggelse af Israel og Guds orden. Men vi ved, at Amaleks ånd i sidste ende vil nå sit mål: "Først blandt folkene er Amalek, dets fremtid er viet til undergang." (4 Mos 24:20).**

### Kære støtter af Shuva Organisationen.

I kølvandet på Hamas' umenneskelige angreb i oktober 2023 står vi her i Israel endnu engang over for en manifestation af ren ondskab; et mørke, der søger at opsluge alt, hvad der er godt og retfærdigt. Ordet "Hamas" i sig selv betyder vold, uretfærdighed og tyveri, og der er ikke noget bedre ord til at beskrive de rædsler, der udfoldede sig under denne tragiske begivenhed.

Som mange af jer ved, skete der på den skæbnsvangre dag et brutalt terrorangreb, der efterlod et dybt ar i vores hjerter og en plet på vores kollektive hukommelse. Familier blev revet fra hinanden, unge liv blev meningsløst slukket, og utallige historier om rædsel og tragedie kom frem. Vi kender alle nogen, der blev ramt af denne afskyelige handling, og det er en smerte, der overskrider grænser og forener os i sorg og solidaritet .

### AMALEKS ÅND ...

Parallellerne mellem denne grusomhed og de bibelske beretninger om Amalek er skræmmende ens. I den bibelske fortælling gik amalekitterne målrettet efter de svage, syge og ældre, da israelitterne flygtede fra Egypten. Ligesom i oldtiden viste Hamas ingen nåde, de bortførte børn, mishandlede kvinder og myrdede uskyldige civile. Amaleks ånd, præget af grusomhed og had, rejste igen sit grimme hoved .

I Femte Mosebog 25:17-18 bliver vi mindet om dette:

*"Husk, hvad amalekitterne gjorde imod dig undervejs, da I var draget ud af Egypten. De kom imod dig på vejen, da du*

*var udmattet og træt, og uden at frygte Gud huggede de bagtroppen ned, alle dem, der var sakket bagud."*

Den seneste bølge af vold resulterede i bortførelse, voldtægt og mord på uskyldige israelere. De gamle, kvinder, børn og endda spædbørn blev ikke skånet for Hamas' brutalitet. Det er en stærk påmindelse om, at vores verden stadig er plaget af ånden fra Amalek, en ondsindet kraft, der søger Israels og dets folks udslættelse.

Den kamp, vi står over for, er ikke kun mod kød og blod; det er en åndelig kamp mod mørkets kræfter. Vi må forblive årvågne og stå faste i vores tro, ligesom vores forfædre gjorde i nødens stund




Yaffe Adar, 85-årige overlevende fra holocaust, blev kidnappet fra sit hjem i Nir Oz.

Terroristerne mishandlede hende og bragte hende til centrum af Gaza by, hvor en Holocaustensisk hob spyttede på hende, og en Hamas-terrorist og civile palæstinensere filmede alt, mens de forbandede hende.

Et frygteligt vidnesbyrd om Hamas' nådesløshed




 **Prime Minister of Israel** ✓  
@IsraeliPM


Here are some of the photos Prime Minister Benjamin Netanyahu showed to US Secretary of State Antony Blinken.

Warning: These are horrifying photos of babies murdered and burned by the Hamas monsters.

Hamas is inhuman.  
Hamas is ISIS.

[Перевести с помощью DeepL](#) 

[Перевести пост](#)



Oversættelse af teksten på billedet til venstre

”Her er nogle af de billeder Premierminister Benjamin Netanyahu viste til USA’s Udenrigsminister Antony Blinken.

**Advarsel:**

Dette er rædselsvækkende billeder af babyer, der er myrdet og brændt af Hamas monstrene.

Hamas er umenneskelig.

Hamas er ISIS.”



Israelske børn og babyer, der er blevet kidnappet af Hamas. Nr. 4 i øverste række er Yhael, 3 år.



Læs i 4. Mosebog 24:20 hvordan, det profeteres og forklares, at Amaleks ende vil komme: "Amalek var den første af nationerne, men hans ende skal være ødelæggelse". Gennem historien har Amaleks ånd holdt ved og konstant forsøgt at udslette Israel. Men, som vi har set,

har vort folk holdt ud og sejret. Ligesom på Davids tid, da amalekitterne plyndrede lejren og tog kvinder og børn, vil vi også rejse os stærkere og genopbygge .

### NY STYRKE ...

I 1. Samuel 30: 6-8 læser vi:

*"Og David var meget bedrøvet, for folket talte om at stene ham, fordi hele folket var forbitrede over tabet af deres sønner og døtre. Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud..."*

I nyere historie, under Holocaust, forsøgte "Amalek" igen at udslette os. Smerten og lidelsen fra den tid er brændt ind i vores kollektive hukommelse, og vi lover: Aldrig mere.

Vores kamp i dag er ikke kun mod mennesker; det er en åndelig kamp mod hadets og grusomhedens kræfter. Hamas har ganske vist menneskelige agenter, men ånden bag dem er ondsindet. Vi husker Holocausts grusomheder, og vi vil aldrig glemme de rædsler, vi netop har været vidne til. Og vi kan heller ikke glemme det onde, vi har set. Vi er sønderknuste, men vi er ikke besejrede. Vi står sammen, vores hjerter er tunge, men beslutsomme.



Lad os i lyset af mørket også huske ordene i Jeremias 8:23:

*"Åh, at mit hoved var en kilde af vand og mine øjne en kilde af tårer! Så ville jeg græde dag og nat over de dræbte af mit folk".*

Denne udgydelse af kærlighed og empati er dybt bevægende og opmuntrende. I denne tid med rædsel og magtesløshed, vender vi os til Gud og bønfaller ham om frelse, håb og medfølelse.

På trods af Amaleks ubarmhjertige angreb gennem historien, har vi, det jødiske folk, holdt ud. Ligesom David styrkede sig i Herren sin Gud i tider med nød, således skal vi også finde styrke i vores tro.

Næsten hver anden har meldt sig frivilligt siden krigens begyndelse. Omkring halvdelen af de nødhjælpsfrivillige arbejder også regelmæssigt og resten er nye frivillige, ifølge en undersøgelse foretaget af det israelske råd for frivilligt arbejde sidst i november.



## HÅB I MØRKET ...

Men selv i sådant et mørke med ubeskrivelig rædsel er der et glimt af håb. Vi finder trøst i bønner og støtte fra vores globale venner. I den seneste tid har både Israel og jeg selv modtaget beskeder om støtte og solidaritet fra mennesker fra alle hjørner af kloden. Personer, der ønsker at trøste os i denne sorgens tid. Fællesskaber over hele verden slutter sig sammen i bøn og søger trøst og forståelse fra ham, der virkelig kan yde hjælp, og give håb og medfølelse.

Jeres kærlighed og solidaritet giver os styrke, og sammen kan vi stå imod det mørke, der truer med at opsluge os.

Vi beder om jeres fortsatte bønner, jeres urokkelige støtte og jeres forpligtelse til aldrig at glemme. Når vi sørger over vores tab, ser vi også på fremtiden med håb, idet vi ved, at Amaleks ånd i sidste ende vil blive besejret.

Tak fordi du står sammen med os i disse vanskelige tider. Sammen kan vi overvinde mørket og bringe lys og helbredelse til vores sårede hjerter.

**Med taknemlighed og håb,**

**Dr. Shay Attias**

**Global Leader, Shuva Global Organization**

Du kan støtte Shuva.dk via:

Bank-overførsel til konto nr.: 9712-0741793075, mærket "Shuva"

Mobile Pay nr. 66270

Giro-kort nr. 1344218 – vælg korttype 01 – mærket "Shuva"

Ønskes skattefradrag, kræver myndighederne navn, adresse og cpr.nr.

[www.shuva.dk](http://www.shuva.dk) - [facebook.com/shuva.dk](https://facebook.com/shuva.dk) - [hbdieu@gmail.com](mailto:hbdieu@gmail.com) – Tlf. 40 82 90 68