



"Kunne Corona-virus også være en velsignelse?" Tro på Gud i tiden med COVID-19!

I dag - 2020 - er Israel stadig en velsignelse for verden. Der er fuld damp på den jødiske stats forskning, og der tales om et "gennembrud". Et israelsk forskerteam bliver omtalt i WHO's rapport om international vaccine-forskning.

Uanset om vi er født som amerikanere, briter, danskere eller israelere – så er vi i dag i den samme "båd", som flyder på det oprørte COVID-19 hav. Vi bliver alle bedt om at stå sammen imod Corona-virussen, som truer sundheden i verden på en måde, som vi ikke har set i årtier. Men hvor skal vi vende os hen, når vi ikke har de svar, der er behov for? Ja! Du har ret! Vi skal gå direkte til Bibelen. Ja, på trods af al teknologi i verden og på trods af Google, så kan vi mennesker ikke altid finde de svar, vi har behov for.

Vi er blevet så vant til selv at kunne finde løsninger på næsten ethvert problem.

"Gud gav os Israel og Jerusalem – for at vi altid skulle se hen til Ham og have vores håb i Ham!" Ved du hvad? Når jeg tænker på dét, så har Bibelen et grundlæggende budskab, som bliver gentaget igen og igen: "Mist ikke modet og Gud i kriser, hvor håbet kan være svært at få øje på."

Men hvorfor? Er det ikke "naturligt eller meget menneskeligt" at miste troen i vanskelige og hårde tider? Nogle af de sværeste tider, jeg kan komme på, var Holocaust, hvor kvinder og børn blev kastet ind i ilden og blev til aske. Ville det ikke være forståeligt, hvis disse ofre mistede troen?

Og – hvad med Abraham? Han var en gammel mand, da Gud sagde til ham, at han skulle forlade sit land og gå ud på ukendte veje i et ukendt bjerglandskab? Til et løftets land, som han ikke kunne forestille sig? Og, Noa? Han skulle bygge en ark? Og fylde den med dyr?

Her husker jeg, hvad Bibelen siger: "Selv om jeg går igennem de mørkeste dale, vil jeg ikke frygte ondt, for du er med mig; Din kæp og din stav trøster mig"! (Sl. 23:4)

I disse hårde tider med mange spørgsmål, skal vi huske at bede for dem, som pt. kæmper med virussen, lever i frygt og ængstelse, og på dem, der lever i isolation, de lidende og de døende. Når vi beder for vores familier og vores kære, skal vi også huske at bede for forskerne, for sundhedspersonale og alle dem, der skal tage vanskelige offentlige beslutninger i denne krisetid.

Gud gav os Israel og Jerusalem – for at vi altid skulle have vores håb i HAM.



I dag – 2020 - er Israel til velsignelse for hele verden. Den jødiske stats forskning fortsætter for fuld kraft og er i gang med at få et stort gennembrud! Et israelsk team er allerede blevet nævnt i WHO's rapport om internationale vaccine indsatser. Det er første gang at israelske forskere nævnes i forbindelse med "COVID-19 vacciner". Helt konkret var det "Israel Institute for Biological Research" og "The Weizman Institute of Science", som blev nævnt for deres samarbejde omkring skabelse af en COVID-19 vaccine. For bare halvanden uge siden afslørede forskerne i Ness Ziona (tæt på Tel Aviv), at de havde skabt en vaccine og testet den på hamstere. De skrev, at en enkelt dosis "var i stand til at beskytte hamsterne imod SARS-CoV-2".

Lad os ikke glemme de fattige, de trængende, og især dem, der ikke har adgang til tilstrækkelig sundhedspleje. Når vi betror vores behov til Herren i vores hjerters oprigtige bøn, vokser vi i vores tro og tillid til Guds ufattelige kærlighed. Når du står sammen med os, med Shuva, som har været en velsignelse for Israel 365 dage om året siden 1998, kæmper vi sammen mod ondskaben og kæmper for ikke at miste troen på Gud. Vi har mættet tusinder af sultne i Israel. Vi har bygget nødhjælpscentre for jøder, som bor langt væk fra hospitaler og lægecentre. Vi har hjulpet fattige immigranter fra Ukraine, så de kan bo og leve i Israel. Og i dag gør vi alt, hvad vi kan, for at hjælpe børn med særlige behov, så de kan være trygge og glade.

Alt dette skyldes jeres hjælp og trofaste støtte igennem alle årene. Tusind tak for det! Sammen er vi forenet i tro!

**Vi er meget taknemmelige for alle, som støtter Israel via Shuva.
Gud velsigne jer!**

**Jeres,
Shay Attias**



International leder for Shuva Global

**Hjælp Shuva med at tale Israels sag - i hele verden –
og med at hjælpe især fattige immigranter
og børn med særlige behov i Israel.**

Du kan støtte via:

Konto nr.: 9712-0741793075, mærket "Shuva" – eller Mobile Pay nr. 66270

www.facebook.com/shuva.dk tovev@tovev.dk - telefon: 23 41 31 79